

Christiania den 24 September  
1880

Kjære Ven!

Strax jeg havde mod-  
taget Dit Brev gik jeg  
til Hals for i Musik-  
foreningens Bibliothek  
at finde de forlangte  
Sager. Desværre er  
baade Kor og Orkester-  
stemmer til "Ave verum  
corpus" forsvundne —

formodentlig ere de udlaante  
uden at nogen nu mere  
husker til hvem \_\_\_\_\_,  
hvad derimod Fantasien  
af Beethoven angaar  
saa tror jeg meppes, at  
Musikforeningen ogsaa  
har eiet den; ialfald fin-  
des den ikke opført i  
Katalogen. De øvrige  
Lagie har Du formodent-  
lig nu allerede modtaget.

I Musikforeningen  
skal der efter forelobig  
Bestemmelse gives sex  
Concertier. At Din prag-  
tige Quartet — som

Ofter Böhm Uennum  
Solberg og Zapffe glædede  
mig med at spille for mig  
strax efter Hjemkomsten  
skal opføres paa en af  
disse behøver jeg vel ikke  
at fortælle Dig. Ligeledes  
vil jeg gjerne faa opført  
Din Claverconcert, det af-  
kræver kun af hvorvidt  
jeg kan finde en Solist  
som tilfredsstillende kan  
løse Opgaven. Jeg tænker  
ogsaa paa nye Ting af  
Berlioz og Wagner, og  
til sidste Concert Beethovens  
9<sup>de</sup> !! — For sidste Stykkes  
Velkomme kommer

det vesentlig an paa om  
Directionen vil gaa med  
paa de nødvendige meget  
store Udgifter. —

I Sommer har jeg intet  
componeret, derimod har jeg  
fisket, badet, seilet og spad-  
seret flittigt. Vil jeg i  
nærmeste Fremtid kunne  
skrive noget, saa maa  
jeg forsøge paa at komme  
ud af mine mangfoldige  
„Gjenvordigheder“. Især er  
det mine pecuniære Forhold  
som gjør mig Livet surt.

Skriv nu snart igjen  
til Din

Freundin

Min Hustru hilser Eders Brev