

18/2 98.

31 Oberkragsaae.

Mr. Grieg.

Jeg tillader mig at henvende mig til Dem
i Medledning af en Sag som berører mig saa meget
paa Hjerte, og som vilken jeg ved at De hvis
De vilde have den Godhed at interessere Dem
lidt derfor, snart kunde bringe i Orden.
Sagen er at jeg til Sommeren oppe ved Musik-
festen i Bergen saa gjerne vilde synge
en Cyclus Sange af Garborgs "Haugtussa"
som min Mand Mr. Lehmann har sat i Musik.
Jeg synes det er Synd at han skal gaa i
sin Grav uden at have haft den Tilfreds-
stillelse at bringe næren af sine Ting
frem for Offentlighedens Dom. Jeg synes at
det vilde være saadan god Medledning
deroppe i vor kjære Fædby og til en næst
Musikfest. Lehmann skriver meget, og
har udviklet sig og skrevet sig Klare

for hvert Øar. J arbejder ogsaa
bestandig for min Stemmes Udvikling
Og jeg haaber at De ved at høre J
mig ikke vil synes at hverken Tansene
eller Udførelsen er uærdig at frem-
skilles for Publikum. Min Bøn er
da om De vil gjøre os den Tjeneste
naar De ankommer her til Byen at
komme herud til os og lade os foredrag
Langere for Dem. Synes De saa ikke
om det, stryger is det hele, men i mod-
set Fald vil De nok lægge et godt
Ord ind for os hos Bestyrelsen, naar
af De vistnok selv er første Mand.
J skriver istedetfor Lehnmann fordi
man tror at det ikke kan nytte noget,
men jeg ved at jeg ved at henvende mig
til Dem, kommer til den rette. Lea-
vidt jeg ved er den endelige ikke
udkommet Sange af "Kantessa"

saar det Kunde jo ogsaa have
sin Interesse af den Grund. Saar
stadter J mit Haab til at De ikke
vil glemme os og saasomt de Kan
vi komme herud eller ogsaa vi
med til Dem for at De Kan høre
det og afgive Deres Dom. Fru
Grieg vil nok ogsaa høre sin
gamle Elev med lidt Interesse.
Med venlige Hilsener fra
Lekmann og mig selv er
J Deres meget forbundne

Jens Lekmann.
Lekbrozøke 31.