

Hr. Edward Grieg!

For at de endelig engang
skal få en Syn for Sagen. An-
ledning af det Hele Sagen, som
jeg tidligere Høst bad om Lov til
at tilkomme dem, sender jeg dem
dette i Manuscript, da jeg des-
værre har fået det tilbagesendt
fra 3 forskjellige Musikhandlere,
der ikke ville udgive det, paa
Grund af at det, baade for
Piano især og Sang er vanskeligt,
og følgelig ikke let bliver salgbare.
Jeg har sendt det til Warrnuth,
Wilhelm Hansen og Hersch, og
fået det samme svar, hvore-
ver jeg er blevet lidt modløs,
i Sommer havde jeg tænkt at
omarbejde dem lidt lettere,
men at flikke paa Gemmet
er mig næsten umuligt, og

jeg kan ikke gjøre dem ander-
ledes. Kan de give mig et
Raad derfor? Hvis de ere
værdiløse, saa ser det oprigtig,
og jeg vil bare være dem tak-
nemmelig for en ærlig Dømm,
da det er vanskeligt at have
en klar Dømm om sit Eget, og
jeg har den fuldeste Tillid
til hvad de vil udtale derom,
indtil da vil jeg endnu tro
lidt paa dem. Af Anseerne
der jeg de kommer snart hertil,
og skal give Concerter; desværre
vil jeg ikke komme til at
nyde noget Gode deraf, da
jeg for Tiden er forhindret
fra at gaa ud, og dette beklæ-
ger jeg inderlig, da jeg, med
uhallige Andre, har savnet
dem og deres Hustru umaadelig
i al denne Tid, og misundt
Bergen at blive foretrukket
af dem for Christiania. Men

det er intet Under! — Gid I
bare kunde blevet her, og
bragt Musikforeningen paa
Fode igen, da den er i en
særgelig Tilstand. —

Erjendt jeg rimeligvis neppe
faar se Eder, ønsker jeg dog
hjerterlig velkommen hertil,
og at I maatte modtage
et godt Indtryk af Byen,
om den muligens kunde
friste Dem til at staa Dem
ned igen for en længere Tid
hos os. Vær hjerterlig hilset
baade De og Deres Hustru
fra
Deres hengivne
Agathe Grøndahl

Christiania 15 Sept. 85.